



TOELICHTING COLLECTEDOELEN Lutherse Diaconie Amsterdam, Advent 2022 t/m 19 februari 2023

27 november t/m 18 december, Diaconale Adventsactie: Aan Tafel

We leven in een tijd waarin veel van ons last hebben van de hoge prijzen, zowel van energie als van ons eten. In deze tijd van Advent, waarin we toeleven naar Kerst, willen we meeleven met hen voor wie de nood erg groot is. Op Curaçao is de inflatie net als bij ons heel hoog en de gevolgen van corona worden nog steeds gevoeld. Daardoor zijn er nu veel meer mensen die de voedselpakketten van de Voedselbank hard nodig hebben dan voor de coronacrisis het geval was. In deze Adventstijd willen we graag de hoop van Kerst zichtbaar maken. U kunt hier aan bijdragen, bijvoorbeeld door één (of een deel van) of meer voedselpakket(ten) te sponsoren ter waarde van € 35,-. Met een pakket helpt u een gezin voor een maand aan eten.

Doet u mee? Hartelijk dank!

Kerstavond en eerste Kerstdag: Kinderen in de Knel Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie direct na aankomst eerste hulp aan vluchtelingen en helpt ze bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Oudjaar, 31 december: Stille hulp

Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede, van de kinderen zelfs één op de vier. Niet alleen buiten of aan de rand van onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. En ook Amstelveen en Haarlem hebben een arme kant. Gemeentediakenen en het Diaconaal Centrum 'In de Zwaan' komen er mee in aanraking, en proberen te helpen. Vaak door mee te zoeken naar zogenaamde voorliggende voorzieningen (recht op toelagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden etc.), maar soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. De Diaconie helpt dan waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. Dit gebeurt met zorg en onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is het niet gemakkelijk om hulp te vragen. Met uw bijdrage kunnen we doorgaan met het geven van deze stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten.

1 januari: Straatpastoraat

Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te komen en zich te bezinnen op hun bestaan. Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijks bestaan. Het zoeken naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van betekenis is, liefst samen met lotgenoten. De straatpastor Hanna Wapenaar organiseert momenten van menselijk contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact, bezoek, en groepsactiviteiten, zoals: meditatie, gespreksgroep, religiekring, koor en theater. Ook is er een straatjurist. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door deze collecte.

8 januari: Werelddiaconaat: Scholenproject

Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng (Baan Chang, chang is 'olifant') in

Thailand. Via oud-bestuurder van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh ondersteunen we geïsoleerde scholen hoog in de bergen met leermiddelen zoals o.a. lescomputers. De kinderen van vooral de Akha-stam krijgen zo beter onderwijs. Enkele weeskinderen krijgen steun bij de betaling van de maandelijkse schoolbijdrage en de kosten van het schooluniform, wat in Thailand verplicht is. Door deze bijdrage kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen, in plaats van te moeten werken op het veld.

15 januari: Drugspastoraat

Het oecumenisch werkende Drugspastoraat Amsterdam zet in voor de geestelijke verzorging van drugsgebruikers. De drugspastores zijn Quirien van Berkel, Pebbles Tros en Zwanine Siedenburg. Activiteiten zijn o.a.:

- * vieringen: met koffie, thee, iets te eten, kerkdienst, ruimte voor een gesprek;
- * spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis;
- * verzorging uitvaart en begrafenis op St. Barbara met namenmonument (want de namen mogen niet vergeten worden)
- * jaarlijkse bedevaart naar Lourdes voor hiv-positieven en anderszins ernstig zieke druggebruikers. De Diaconie steunt van harte al 30 jaar het Drugspastoraat en wil met uw hulp ook in 2023 bijdragen aan deze belangrijke vorm van kerkelijke presentie. <http://www.drugspastoraat.nl/>

22 januari: Vrije diaconale collecte *Zie de informatie van uw diakenen.*

29 januari: Gasthuizen

Als lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk gastvrijheid kunnen bieden: In de Roos en In de Waard in de Rivierenbuurt en de Gastenwoning in de Augustanahof. In ons diaconale en pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad plekken nodig zijn waar mensen even op adem kunnen komen. Dat zijn veelal vluchtelingen of migranten die tussen wal en schip vallen, maar ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere plek nodig hebben. In onze Gasthuizen kunnen we hen tijdelijk een plek en veiligheid bieden. In de Waard en In de Roos, met onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een korte periode (tot max. 3 maanden). En in de Augustanahof, waar we in samenwerking met stichting Timon een plek bieden aan een jongere, voor ongeveer 1 jaar. Bij toerbeurt is een bewoner van de Augustanahof mentor van onze gast. Vandaag collecteren we voor de kosten van de Gasthuizen, o.a. voor de leefgeldpot waaruit we gasten die geen inkomsten hebben van wat zakgeld kunnen voorzien.

P.s. we zoeken nog naar een vrijwillige klusjesman voor onze gasthuizen!

5 februari: Werelddiaconaat, Kerk in Actie (Pakistan)

Op 2 februari 2023 was het zeventig jaar geleden dat in Zuid-Nederland de Watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die toen meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor de mensen in Pakistan die nu onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.

Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te laten worden, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!

12 februari: Kerk en buurt

De Diaconie vindt het belangrijk dat we als Kerk present zijn in de buurten. Zo organiseert de Diaconie buurtactiviteiten in Amsterdam Zuidoost (De Nieuwe Stad op Maandag), in de Rivierenbuurt (rond de Maarten Luther Kerk) en in Haarlem. In Bos&Lommer ondersteunt de Diaconie vanuit de Augustanahof de wekelijkse Burenmaaltijd en activiteiten voor ouderen en kinderen. Verder dragen we van harte bij aan oecumenische activiteiten van Kerk&Buurt in Amsterdam Noord en Amsterdam Oost. Help mee om als kerk zichtbaar en dienstbaar aan de mensen te zijn en te blijven, en steun de Diaconie bij haar inzet om kerk in de buurt te zijn!

19 februari: Wereldhuis

De Protestantse Diaconie nam, in samenwerking met de Lutherse Diaconie, het initiatief om een adempolek te bieden aan de vele ongedocumenteerden in onze stad. De bezoekers aan het Wereldhuis worden niet alleen geholpen, maar worden zelf ook weer helper van anderen. Het Wereldhuis is inmiddels uitgegroeid tot een bruisend centrum van activiteiten: spreekuren (juridisch en medisch), taallessen en andere cursussen, maaltijdgroepen, vrouwendagen en een terugkeerprogramma voor migranten die met 'bagage' terug willen. Vandaag vragen we uw steun voor het Wereldhuis. Voor meer informatie: wereldhuis.org.

Meer informatie over deze doelen vindt u op [diaconie.com/diaconaal kader](http://diaconie.com/diaconaal_kader). Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL-80-INGB-000-4620048 t.n.v. de Diaconie Ev.-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel waarvoor uw gift bestemd is. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBI-erkend, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook steunen door middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 (info@diaconie.com).